

Foredrags titler med Helle Skaarup

Kontakt: hs@loegumkloster-refugium.dk

Altid allerede elsket – set fra sidelinjen

Denne titel er udgangspunktet for Helle Skaarups fortælling om sit liv med Peter Bastian. Helle er forstander på Løgumkloster Refugium. "Vi fik 7 år sammen, og jeg vil gerne dele ud af alle de gaver, som jeg fik gennem mit møde og ægteskab med Peter" siger Helle Skaarup. Bevidstheden som ressource og samarbejdspartner har været et omdrejningspunkt, og undervejs i fortællingen kommer vi omkring meget mellem jord og himmel.

Stikord: høresansen, sjæle-om-sorg, naturens milde gaver, sproget, nærvær, skabende fællesskaber, at stå i det åbne, tro, livet og døden.

(Eller en lidt længere variant:

Kort tid inden musikeren og forfatteren Peter Bastian døde, forfattede han - i samarbejde med vennen Tor Nørretranders - »Altid allerede elsket«. Bogen handler om det, han kalder sit skelsættende møde med kærligheden i kristendommen og sammen med Helle Skaarup i en sen alder. Selv kalder Helle Skaarup mødet med Peter Bastian en gave, som også blev indledningen på en uafsluttet dialog mellem de to om livets storhed og ubetinget kærlighed. Helle Skaarup, der til dagligt er forstander på Løgumkloster Refugium, deler ud af gaverne i dette foredrag.)

Min vej til Løgumkloster

Hvad kan en pose rundstykker, en hundredekrone seddel, en kvist pose, en mikrofon, en jomfruummer, en bog, to krystalglas, en bibel, en nøgle, en æske med noder og en bog med titlen Altid allerede elsket fortælle. Jo, den kan fortælle om den vej, der har ført Helle Skaarup til hvervet som forstander for Løgumkloster Refugium.

Tro, Håb og Kærlighed

Tro, Håb og Kærlighed er tre sjælsevner, som er grundlagt i os alle. Vi kan fjerne fra os dem, måske vi er blevet såret eller har mistet kontakten i en travl og forhastet tilværelse. Mange af os mangler måske også ord for den betydning, disse evner har i vores liv - at kunne tro, at kunne håbe og at kunne elske. En gammel talemåde siger: "Det der ikke får ord, det visner" – og måske er der noget herom. Forstander Helle Skaarup, Løgumkloster Refugium, vil give de tre ord kraft og fylde i et generelt perspektiv og med eksempler fra hendes eget liv.

Sorrig og glæde

"Et at livets visdoms sætninger lyder "Det er ikke hvordan du har, men hvordan du tar' det" der farver ens væren i tilværelsen. At min mand Peter Bastian døde i marts 2017 føltes som den største uretfærdighed: hvorfor lige min mand? Jeg kunne have valgt bitterheden og vreden over det, som livet bød mig. Men jeg har valgt at skabe mening i det meningsløse, og sætte mit fokus på at give livet videre" siger Helle Skaarup. I fuld erkendelse af, at et menneskeliv rummer både sorrig og glæde, og bevare villigheden til at mærke det alt sammen. Hør Helle Skaarup, der er forstander på Løgumkloster Refugium, fortælle herom.

Honorar: 3.500 kr. + kørsel. Det samlede beløb faktureres fra Refugiet.

Juni 2019